

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 20 Ιανουαρίου 2008 έγινε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Σ' αυτήν παρευρέθηκαν 160 μέλη του Συλλόγου οικονομικώς τακτοποιημένα.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση για Πρόεδρο του Δ.Σ. τον Χρήστο Σωκ. Αναστασόπουλο και για Γραμματέα τον Βασίλη Ζηνόβη, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από τη Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Γιώτα Τσακατούρα να προβεί στον ετήσιο απολογισμό.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Γιώτα Τσακατούρα, είπε τα εξής:

Αγαπητές συμπατριώτισσες και αγαπητοί συμπατριώτες,

Καλημέρα και καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, ειρήνη και κατανόηση μεταξύ μας. Μετά από ένα χρόνο βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο για να γιορτάσουμε την καινούργια χρονιά.

Το Δ.Σ. που ανέλαβε πέρυσι ήταν συνέχεια του περασμένου Δ.Σ. καινούργια μέλη και συνεχίζει τους στόχους του προηγούμενου και θέτοντας καινούργιους στόχους:

Πολιτιστικά:

- 1) Κοπή πίτας 2007 με γιορτή για τα παιδιά με δώρα και κλόουν.
- 2) Γιορτάσαμε το τελευταίο τρίμηνο των απόκρεω στο Αλποχώρι, δίνοντας στο χωριό ζωή για λίγες μέρες.
- 3) Πραγματοποιήσαμε τη γιορτή της Νεολαίας στο Φτερούσι με μεγάλη επιτυχία παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε από άλλο χωριό.
- 4) Στις 15 Αυγούστου, μετά τον εκκλησιασμό, έγιναν αγώνες δρόμου, ρίψη λίθου και δακτυλομπογιές για τα παιδιά.
- 5) Συμμετείχαμε με το ποσό των 1.000 € στο πανηγύρι για την ορχήστρα.
- 6) Στις 5 Αυγούστου, το βράδυ του Συνεδρίου, το χορευτικό του Συλλόγου Άμφισσας παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς της πατίδας μας στην πλατεία Γιώργου Ανδρεόπουλου, στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι συγχωριανοί μας και το γλέντι που επακολούθησε κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.
- 7) Η γιορτή του τσίπουρου, η οποία καθιερώθηκε πλέον στο τέλος Οκτωβρίου (το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου). Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη σε μια εκδήλωση εκτός καλοκαιριού, σ' ένα μικρό χωριό σαν το δικό μας.
- 8) Πραγματοποιήσαμε συνεισίαση στην ταβέρνα το «Αρχοντικό της Φωτεινής» με μεγάλη επιτυχία.

Δραστηριότητες:

- 1) Η κα Τασούλα Βέργη έφτιαξε βάλαμο, το οποίο τοποθετήθηκε σε μπουκάλια και το διακινήσαμε στο αντάμωμα και στις εκδηλώσεις του χωριού.

συνέχεια στη σελ. 3



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2008 το μεσημέρι το «Αρχοντικό της Φωτεινής» γέμισε Αλποχωρίτες. Κανείς δεν περίμενε να έχουμε τόσο κόσμο. 250 άτομα παρευρέθηκαν εκείνο το μεσημέρι πετώντας σερπαντίνες και ευχές κάτω από τον ήχο του κλαρίνου του Κινητών χορεύοντας λεβέντικους χορούς ή κάτω από τον ήχο του μπουζουκιού χορεύοντας ζεϊμπέκικο.

Η νεολαία του Αλποχωρίου είχε δύο τραπέζια δικά της.

Στο χορό μας το «παρών» έδωσε το χορευτικό του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου με τη μεσολάβηση του Τάκη Μηρούμα.

Πριν αρχίσει το γλέντι, ο Σύλλογός μας τίμησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καλλίου κ. Γιώργο Γεροδήμο με πλακέτα για τη βοήθειά του στο Σύλλογό μας. Την απονομή έκανε ο ολυμπιονίκης κ. Στέλιος Μηγιάκης.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν οι:

Μηγιάκης Στέλιος, Πρόεδρος Ολυμπιονικών και χρυσός ολυμπιονίκης Μόσχας 1980

Γεροδήμος Γιώργος, Πρόεδρος Συλλόγου Καλλίου
Σανιδάς Κώστας, Πρόεδρος Συλλόγου Πενταγιών
Διαμαντόπουλος Νίκος, Πρόεδρος Συλλόγου Ζοριάνου
Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.

Και του χρόνου!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλποχωριτών
εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς μας
και τους φίλους του Συλλόγου

Καλό Πάσχα

Σας περιμένουμε όλους το Πάσχα στο χωριό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Βαρδουσίων, κατά τη συνεδρίασή του την 1-12-2007 τελευταία του έτους, μεταξύ άλλων θεμάτων που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Βασίλειος Νικολέτος, αποφάσισε:

- Την έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων τριών (3) έργων οδοποιίας.
- Την παραλαβή της μελέτης για την «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Αρτοτίνας».
- Την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. «LIFE + Φύση και Βιοποικιλότητα».
- Την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
- Τον καθορισμό του δικαιώματος βοσκής, το περίσσευμα βοσκοτόπων κ.λπ. για το 2008.
- Την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έργων για το έτος 2008, συνολικού προϋπολογισμού 1.405.000 ευρώ.

Εξάλλου το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Νέο έτος 12-1-2008 μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε:

- Την έγκριση και παραλαβή της προμελέτης του έργου «Ανέγερση Δημαρχείου Βαρδουσίων», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.
- Την έγκριση και παραλαβή της προμελέτης του έργου «Ανέγερση Ξενώνα Αρτοτίνας», προϋπολογισμού 1.608.000 ευρώ.
- Τον ορισμό Επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2008.
- Τον προγραμματισμό πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μητρόπουλος, έκανε σύντομο απολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος που πέρασε, κατά το οποίο πραγματοποιήσε δέκα πέντε (15) συνεδριάσεις και έλαβε 122 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 115 ομόφωνες.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκοψε τη βασιλόπιτα του Δήμου για το Νέο έτος και ανταλλάχτηκαν ευχές μεταξύ όλων των παρισταμένων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι Γαλαξιδίου.

ΘΕΜΑ: Δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση δρόμου από το Χ. Κ. Κελάρια έως πάρκινγκ Φτερόλακα».

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας εγκαταλείπει και προωθεί έναν νέο σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο εκτέλεσης έργων στο Νομό.

ΘΕΜΑ: Αποστολή πρόσκληση για σύγκλιση σύσκεψης ενημέρωσης.

Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 18/08.01.2008 πρόσκληση που αφορά κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης με θέμα «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ορεινών Όγκων του Νομού Φωκίδας (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Φωκίδα, Ε.ΑΝ.Π.Φ.Ω.)» για ενημέρωσή σας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ

Την 12η Ιανουαρίου 2008 στα γραφεία του Συλλόγου Αρτοτινών στο Παγκράτι έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας η τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εκλέχτηκαν από κάθε χωριό:

Αλποχώρι	Ζηνόβης Βασίλης	Κριάτσι Φ	λώρου Ζωή
Αρτοτίνα	Κάππας Γεώργιος	Κροκύλειο	Γραββάνης Ευάγγελος
Δάφνος	Κοντοθανάσης Στέλιος	Πενταγιοί	Παπαγεωργίου Γεώργιος
Διακόπι	Τρίγκας Ιωάννης	Περιβόλι	Κωνσταντίνος Στάθης
Δικώρι	Αλουήνης Δημήτρης	Τρίστενο	Ανδρίτσος Κομνηνός
Ζοριάνος	Βήπτας Αντώνης	Ψηλό Χωριό	Μητρόπουλος Χρήστος
Κάλλιο	Λάζος Παναγιώτης		
Κερασιά	Κοντός Αθανάσιος		
Κλήμα	Καραχάλιος Γεώργιος		
Κουπάκι	Κοΐνης Επαμεινώνδας		

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
απαρτίστηκε από τους:

Πρόεδρος	Κοντοθανάσης Στέλιος
Αντιπρόεδροι	Κωνσταντίνος Στάθης
	Τρίγκας Γιάννης
Γεν. Γραμ.	Ζηνόβης Βασίλης
Ειδ. Γραμ.	Φλώρου Ζωή
Ταμίας	Βήπτας Αντώνης
Μέλη	Τα υπόλοιπα μέλη

Αλποχώρι

Ιδιοκτησία του Συλλόγου Αλποχωριτών Δωρίδας
Παμίσου 23, 173 43 Αγ. Δημήτριος • Τηλ.: 210 - 9755.104
ΑΦΜ: 099068093 • Δ.Ο.Υ. Αγ Δημητρίου

Συντάσσεται από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

Υπεύθυνος Ύλη: **Παναγιώτα Τσακατούρα**
Παμίσου 23, Άγιος Δημήτριος - Τηλ.: 210 9755104

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Ευθύμιος Κ. Σανιδάς - Τηλ. 210 9414.233

Τα άρθρα με υπογραφή εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Στη μνήμη των γονέων τους παπα-Χαράλαμπος και Σταυρούλας Ξανάλατου:	Χούσος Γεώργιος	40 €
Δήμος Ξανάλατος	Σακκάς Γιάννης	25 €
παπα-Βασίλης Ξανάλατος	Σακκάς Ηλίας	25 €
Μαρία Μπαϊρακτάρη	Κλάδου Αλεξάνδρα	20 €
Αθανασία Ξανάλατου	Κλάδος Γιώργος	20 €
	Κλάδος Νίκος	20 €
	Δάλμαρη Ιωάννα	20 €
Στη μνήμη του Νικολάου Λεων. Κωστόπουλου η κόρη του	Αδαμόπουλος Γιώργος	20 €
Αρετή Σκιαδά, το ποσό των	Αναστασοπούλου Ζωή	20 €
	Πλεύρης Κώστας	50 €
	Ξανάλατος Παναγιώτης	40 €
Κιούπης Αθανάσιος	Τερζίδη Αφροδίτη	200 €
Αρβανίτης Φώτης	Αρμενάκου Αργυρώ	50 €
Αλεξανδρή Ειρήνη	Χούσος Κώστας (Ν.)	40 €
Αλεξανδρή Νίκη	Χούσος Δημήτριος	30 €
Αναστασόπουλος Κώστας (Α)	Χούσου Ελένη	20 €
Κωνσταντίνος Ευστάθ.	Βέργη Τασούλα	40 €
Καραγιάννη Μαρία	Μάνεσης Λεωνίδα	40 €
Αναστασοπούλου Σταυρούλα	Γιαννακόπουλος Γιάννης	20 €
Χριστόπουλος Βασίλης	Καμπούρη Μαρία	20 €
Γεροδήμος Γιώργος	Τσακατούρα Γιώτα	50 €
Γιαννακοπούλου Γιούλα	Ρήγας Ι.	20 €
Κωστόπουλος Αλέκος	Ματθαΐδου Μαρία	50 €
Λιακωνής Χαράλ.	Χατζηγεωργίου Δημήτρης	50 €
Βέργου Βασιλική	Χρυσοβιτσιάνου Μαρία	50 €
Λαμπρόπουλος Γιάννης	Ζηνόβης Βασίλης	50 €
Αναστασόπουλος Χρ. (Στ.)	Αλβέρτος Γιώργος	20 €
Κουκουζέλης Τηλέμ.	Βασιλάκη Δήμητρα	30 €
Κωστόπουλος Βασ. (Κ.)	Βαρνάβας Μιλτιάδης	20 €
Αραβοσιτάς Γιάννης	Παπαγιαννοπούλου Ευφροσύνη	20 €
Καραγιάννης Δημ.	Κουτρομπάνος Γιώργος	20 €
Σακκάς Γιώργος	Κουτρομπάνος Νίκος	20 €
Βαρνάβας Νίκος (Σπ.)	Κιούπη Βασιλική	25 €
Σταματίου Δημήτρ.	Κούκος Μανώλης	50 €
Σταματίου Άννα - Μαρία	Κουτσαβέλης Χρήστος	40 €
Αντωνοπούλου Μαρία	Αναγνωστίδου Αγγαΐα	20 €
Αναστασόπουλος Ιωάν. (Αχ.)	Σούδας Δημήτρ.	60 €
Βαρνάβα Μαρία	Σακκάς Πραξιτέλης	100 €
Βαρνάβα Ρίτα	Τριανταφύλλου Χρήστος	50 €
Σαπλαμίδης Γιώργος	Καμομέρη Άννα	50 €
Κοντογιάννης Ανδρ.	Τσακατούρα Μαρία	50 €
Αναστασόπουλος Χρ. (Σωκρ.)	Κωστόπουλος Βασ. (Ν.)	20 €
Κωστόπουλος Σωτ. (.)	Καραγιάννη Μαρία - Γιώτα	50 €
Ζαχαρής Ηλίας	Μιχαλόπουλος Γιώργος	20 €
Τσαναής Δημήτρ.	Αναστασόπουλος Ιωάννης (Δ.)	30 €
Τριανταφύλλου Νίκος	Υφαντής Γιώργος	40 €
Αναστασόπουλος Κων. (Δ.)	Αλυσανδράτου Λούλα	30 €
Ανδρεοπούλου Μάνθα	Σούρα Ιωάννα	40 €
Τσαμπάζη Αντωνία	Στέφου Κατερίνα	20 €
Γιαμβρία Κυριακή	Τερζίδης Άγης	50 €
Ζαχαρής Νίκος	Αναστασόπουλος Γιώργος	20 €
Κωνταντακοπούλου Όλγα		
Ανδρεόπουλος Νίκος		

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

Ο Βασίλης Ζηνόβης και η Ευγενία Χρυσοβιτσιάνου στις 23 Ιανουαρίου 2008 απέκτησαν ένα τρισαρχαριτωμένο κοριτσάκι.

Να τους ζήσει.

Γάμοι

Στις 30 Δεκεμβρίου 2007 στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου Γλυφάδας η Θεοδώρα Βαρδαβά, κόρη της Σοφίας Τριανταφύλλου, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτρη Φούτσπ.

Να ζήσουν.

Μην ξεχνάτε

Να μας γνωστοποιείτε τα νέα σας που θέλετε να δημοσιευτούν στην εφημερίδα μας.

Να μας γνωρίζετε την τυχόν αλλαγή των διευθύνσεων κατοικίας και το νέο αριθμό τηλεφώνου σας.

Θερμή παράκληση

Συμμεταστέψτε στο Σύλλογό μας ηθικά και οικονομικά. Έχει την ανάγκη όλων.



2) Διαθέσαμε μπουκάλια με δικό μας τσίπουρο κατά τη διάρκεια της γιορτής του τσίπουρου.

3) Καθαρίσαμε την πλατεία Γιώργου Ανδρεόπουλου και το νερόμυλο του Συλλόγου, αναδεικνύοντας και την παραδοσιακή πέτρινη βρύση που βρίσκεται δίπλα στο νερόμυλο.

4) Βάψαμε το μαγαζί και τον περιβάλλοντα χώρο και καθαρίσαμε το Φτερούσι για τη γιορτή της Νεολαίας.

5) Διοργανώσαμε στις 5 Αυγούστου το Συνέδριο της Ομοσπονδίας στο χωριό μας, στο κτίριο της οικογένειας Κιούπη, την οποία ευχαριστούμε. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Απολογισμός έργου 20ετίας της Ομοσπονδίας και ο ρόλος των Συλλόγων των χωριών σήμερα».

Κατά γενική ομολογία το Συνέδριο ως προς την οργάνωση είχε επιτυχία. Σε όλους τους Συνέδρους διανεμήθηκαν φυλλάδια με την ιστορία του χωριού μας, και αναμνηστικά, όπως μπλούζες (προσφορά του Γρηγόρη Αρμενάκου) και αναπτήρες.

6) Συντάχθηκαν τα συμβόλαια αποδοχής δωρεάς οικοπέδου προς το Σύλλογο από τις αδελφές Χρυσοβιτσιάνου, τις οποίες ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή. Ο μεγάλος σημερινός μας στόχος: Το Πολιτιστικό Κέντρο.

Τον Ιανουάριο του 2007 είχαμε δεσμευτεί ότι θα ξεκινούσαμε την κατασκευή του Πολιτιστικού - Αθλητικού μας Κέντρου. Τα θεμέλια είχαν γίνει το 2007. Οι περισσότεροι από σας είχατε αμφιβολίες για τον τρόπο που θα χρηματοδοτείτο ο Σύλλογος για ένα τόσο μεγάλο έργο. Υπάρχει καμία κότα που γεννάει χρυσά αυγά; Όχι, λοιπόν, δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν θα έχουμε γιατί σεβόμαστε τον καθένα σαν άνθρωπο, αλλά ξέρουμε τις δυνάμεις μας, ξέρουμε ότι θέλαμε πολύ και με σωστή διαχείριση όλα μπορούν να γίνουν.

Η υπόσχεση τηρήθηκε και τον Αύγουστο του 2007 είχαν πέσει και οι δύο πλάκες ισογείου και πρώτου ορόφου, είχαν γίνει οι κολώνες και είχε κτιστεί και το κτίριο με πέτρα εξωτερικά και τούβλα εσωτερικά. Το κτίριο, το οποίο όπως όλοι είδαμε το καλοκαίρι, ήταν ένα ακόμη στολίδι του χωριού.

Τα χρήματα τελείωσαν. Είχαμε (αφήσει) χρέος στον εργολάβο περίπου 20.000 €, αλλά όλοι γνωρίζαμε ότι ο χειμώνας δεν θα έπρεπε να βρει το κτίριο χωρίς σκεπή. Τότε με τη βοήθεια του δικηγόρου Τάκη Κωστόπουλου ο Αλποχωρίτης Γιώργος Καρλαύτης με την πρώτη κρούση μάζ είπε ότι αναλαμβάνει τη δαπάνη για την κατασκευή της στέγης στη μνήμη των γονέων του και στις νεανικές μου θύμισες του χωριού. Έτσι έχουμε ένα κτίριο 160 τετρ. μέτρων ανά όροφο, δηλ. 320 τ. μέτρα, πέτρινο που θα γίνει παραδοσιακό σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της περιοχής μας. Αυτό το κτίριο είναι η απάντησή μας αλλά και η ίσκα για ν' ανάψει την επιθυμία ν' ασχοληθούν νέα παιδιά με το Σύλλογο.

Ομοσπονδία:

Συμμετείχαμε στο αντάμωμα στου Πραττά το Λάκκο, στη Γιορτή στο Κάστρο του Καλλίου, στο Συνέδριο και τη γιορτή του Γουρουνιού στην Πενταγιού και στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς.

Οικονομικές ενισχύσεις:

Από ΟΠΑΠ, με ενέργειες του Θύμιου του Αλεξανδρή, 1.500 €.

Από ΕΛ.ΤΑ., με ενέργειες του Γιώργου Σιδέρη και με τη βοήθεια του Γιώργου Γεροδήμου, 2.000 €.

Από την εταιρεία του Αιολικού Πάρκου «Θέμελη», η οποία θα κατασκευάσει το αιολικό πάρκο στο Βλαχοβούνι, 3.000 €.

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας για το Συνέδριο, 1.000 €.

Από το Δήμο Βαρδουσιών, για το Συνέδριο, 2.000 €, τα οποία θα παίρναμε με τιμολόγιο του Τάλη Μπρούμα και δυστυχώς ο Μπρούμας μάζ κράτησε 880 €.

Από το Δήμο Βαρδουσιών, για τη γιορτή του τσίπουρου, 1.000 €.

Από τη λαχειοφόρο αγορά με έπαθλο ένα ταξείδι ...

Προγραμματισμός:

1) Προγραμματίζουμε μία εκδρομή, την οποία θα σας ανακοινώσουμε.

2) Εξόφληση του εργολάβου για το Πολιτιστικό Κέντρο (χωρίσματα - ηλεκτρικά - υδραυλικά, και αν μπορούμε να τελειώσουμε το ισόγειο) Το θέλουμε, άρα μπορούμε. Σπριζόμαστε μόνο σε μας τους ίδιους. Μην υποτιμάτε τη δύναμή μας. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε το 2008 να είναι καλύτερο από το 2007, που ήταν πάρα πολύ καλό.

Το 2008 φαίνεται ότι θα είναι καλύτερο.

Η πρώτη απόδειξη που κόψαμε ήταν 5.000 €, ήταν από τον άνθρωπο που έχει βοηθήσει το Σύλλογο πάντοτε και με πολλούς τρόπους. Ήταν από τον Τάκη Κωστόπουλο. Δόθηκε στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου του Συλλόγου και θείου του Δημήτρη Σωτ. Κωστόπουλου και του αείμνηστου ανηψιού του Γιάννη Καραγιάννη. Μαζί με την επιταγή αυτή λάβαμε και μια επιστολή, η οποία αναφέρει τα εξής:

Αθήνα, 15.1.2008

Αγαπητή Γιώτα,
Εύχομαι χρόνια πολλά και το νέο έτος 2008 να δίνει δύναμη σε σένα και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου για να κάνετε και άλλα έργα στα τόσα πολλά που έχετε κάνει για το Αλποχώρι. Για να βοηθήσω λοιπόν λίγο σ' αυτά και εγώ και να πάει καλά ο νέος χρόνος, σου επισυνάπτω μια επιταγή ποσού 5.000 € υπέρ του Συλλόγου, που τα δίνω στη μνήμη των αξέχαστων σε μένα τουλάχιστον συγχωριανών μου και στενών συγγενών μου Δημήτρη Σωτ. Κωστόπουλου και Γιάννη Γιώργου Καραγιάννη. Τα χρήματα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες του χωριού κατά την κρίση του Δ.Σ., το οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Ι. Κωστόπουλος

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ. Τάκη Κωστόπουλο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ρώτησε τα μέλη της Γ.Σ. εάν έχουν να παρατηρήσουν επί του απολογισμού του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Γιώτα Τσακατούρα Στη συνέχεια είπε τα εξής: «Επειδή σε μένα και σ' όλο το Δ.Σ. το λεπτό μας σημείο είναι τα οικονομικά, θέλω να σας πω ότι χοντρικά στον εργολάβο Σπυρόπουλο έχουμε δώσει 32.550 € και στον άλλο εργολάβο 26.000 €».

Στη συνέχεια συζητήθηκε ένα θέμα καθαρά Αλποχωρίτικο και επειδή η εφημερίδα μας διαβάζεται και από φίλους του χωριού μας, δεν το δημοσιεύουμε. «Τα εν σίκω μη εν δήμω».

Όποιο μέλος του Συλλόγου μας θέλει να ενημερωθεί, που δεν ήταν στη Γ.Σ., υπάρχουν τα πρακτικά.

Οικονομικός απολογισμός:

Γίνεται ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού βάσει της απόφασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

Έσοδα της χρήσης 2007	68.872,58 €
Έξοδα	64.377,56 €
Υπόλοιπο	4.495,02 €

το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο στον Αγροτική Τράπεζα, στη Γενική Τράπεζα, στην Τράπεζα Πειραιώς και εις χείρας του ταμιά.

Στη συνέχεια Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό και απάλλαξε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια αναγνώστηκε ο προϋπολογισμός του 2008 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Η συνέχεια Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. αναγόρευσε τον Γιώργο Καρλαύτη σε μεγάλο ευεργέτη, σύμφωνα με το Καταστατικό, και ενέκρινε την τοποθέτηση σχετικής πλάκας στο Πολιτιστικό - Αθλητικό Κέντρο.

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

Αλποχωρίτικη Γιορτή

Ο σύλλογος των Αλποχωριτών Δωρίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» σας καλεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008 το μεσημέρι, στον επίσης χορό του στο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ», Λεωφ. Βουλιαγμένης 318, Άγιος Δημήτριος να γλεντήσετε με ζωντανή μουσική.

Σημείωση του ΜΤΦ: Ας ξανασκεφθούν οι Σύλλογοί μας, που πραγματοποιούν τους αποκριάτικους χορούς για πολιτιστικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, να οργανώνουν τις εκδηλώσεις τους Κυριακές μεσημέρι αντί κάποιο Σάββατο.

Τα κέντρα δεσμεύουν τους Συλλόγους που θέλουν να πραγματοποιήσουν το χορό τους το Σάββατο, με ελάχιστο αριθμό ατόμων και επιβαρύνουν πολλαπλάσια έξοδα τις προσκλήσεις (φαγητό + ποτό)! Οι στόχοι των Συλλόγων είναι διαφορετικοί από αυτούς των κέντρων διασκέδασης.

Τις Κυριακές οι στόχοι των Συλλόγων επιτυγχάνονται εξίσου καλά αλλά και με λιγότερο κόστος, οικονομικό αλλά και ψυχικό. Ας το ξανασκεφθούμε εμείς οι Σύλλογοι.

(Μαίστρος της Φωκίδας)

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940 - 1941

(Αφιέρωμα
στον αείμνηστο πατέρα μου)

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Έθνικής Άμυνας καθιερώθηκε ως ηθική αμοιβή, το μετάλλιο του πολέμου 1940 - 1941 σ' όλους τους εν ζωή στρατεύσιμους της περιόδου εκείνης, ή στους διαδόχους αυτών που δεν ζουν σήμερα.

Ο αείμνηστος πατέρας μου Χαράλαμπος Ξανάλατος έλαβε μέρος στον πόλεμο 1940 - 1941 και του απονεμήθηκε πρόσφατα το μετάλλιο αυτό. Το παρέλαβα (είμαι ο μεγαλύτερος εν ζωή γιός του) με συγκίνηση και ξανάζηση τις παιδικές αναμνήσεις της εποχής εκείνης. Εγώ, πέντε χρονών τότε (παρ' όλο που πέρασαν τόσα χρόνια), θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα της αναχώρησής τους για το μέτωπο. Η μητέρα μου Σταυρούλα και η θεία μου Βασιλική έκλαιγαν, όταν έφευγε με τους υπόλοιπους χωριανούς στις 28 Οκτωβρίου για το μέτωπο. Εγώ, με την παιδική μου αφέλεια, τους διαβεβαίωνα ότι θα τον αντικαταστήσω, γιατί θα είμαι ο «άντρας του σπιτιού» κατά την απουσία του.

Ο πατέρας μου δεν πολέμησε βέβαια στην πρώτη γραμμή, αφού έτυχε να υπηρετήσει υπό τις διαταγές του Νίκου Λεωνίδα Κωστόπουλου, ο οποίος επειδή ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής ήταν έφεδρος Ανθυπολοχαγός.

Παρουσιάστηκαν στη Λαμία, για να προωθηθούν στο μέτωπο, όπου και εντάχθηκε στον ίδιο λόχο με ενέργειες του Νίκου.

Ο πατέρας μου κρατούσε ημερολόγιο, από την ημέρα που έφευγε από το χωριό, μέχρι την κατάρρευση του μετώπου στην Αλβανία. Όπως μας διηγείτο, επέστρεψε πεζός όπως και πολλοί άλλοι από την Αλβανία πολλές μέρες αργότερα και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βγάλει όλα τα ρούχα του και να τα ζεματίσουν με αλυσίβα, για να εξοντωθούν οι ψείρες που τους ταλαιπωρούσαν.

Σήμερα, 33 χρόνια από το θάνατό του, παρουσιάζω αποσπάσματα από το ημερολόγιό του, τα οποία περιγράφουν τις περιπέτειες και τα συμβάντα στο μέτωπο.

29-10-40: Πρωί έφθασα Λιδωρίκιον - Άμφισσα - Μπράλο. Συνήντησα το Νίκο. Περράσανε δύο τραίνα γεμάτα. Περιμέναμε αρκετά. Το απόγευμα ξεκινήσαμε και φθάσαμε το βράδυ ώρα 8 στη Λαμία.

30-10-40: Όταν βγήκε ο ήλιος ξεκινήσαμε από την πόλη. Φθάσαμε μετά 10 λεπτά στους στρατώνες. Παρουσιάσθηκαμε. Παραλάβαμε ιματισμό, ντύθηκα και βγήκαμε στη λιακάδα σαν γιάννηδες. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. Πυρομαχικά, ζώα από επιτάξεις φέρνανε οι αγροφύλακες και νεολαία και πολίτες τα οποία παρέδιδαν εις τον υπεύθυνον αξιωματικόν ο οποίος αμέσως παρίδιδε εις τους στρατιώτας. Ένας στρατιώτης καταγόμενος από τη Στυλίδα εύρε το αλογόν του και με αυτό μέχρι τον ξεκινήσαμε.

Στη συνέχεια περιγράφει πώς έφτασε με τραίνο, και με τα πόδια στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα:

24-11-40

Φθάσαμε στο χωρίον Μολυβοσκέσπαστο. Δεν υπήρχε κανένας κάτοικος. Όλοι είχαν 15 ημέρες μέσα στις σπηλιές. Τα σπίτια ήταν όλα ανοικτά. Καμμία δεκαριά σπίτια ήταν κατεστραμμένα από βομβαρδισμό και πυροβολικό. Κοιτάξαμε για κατάλυμα. Μπαίνω σ' ένα σπίτι ανοικτό, όλα τα πράγματα που είχε μέσα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα ένα - ένα. Ημπορεί να φανταστεί κανείς τι ψείρα υπήρχε και από τους δικούς μας. Τι να κάναμεν όμως; Με δύο άλλους καθάρισαμε ένα δωμάτιο και κοιμηθήκαμε το βράδυ. Από εκεί έπιασα ψείρες, καλή αρχή.

25-11-40: Δευτέρα. Σκωθθήκαμε νύκτα, ετοιμαστήκαμε και άμα ξημέρωσε καλά φύγαμε. Πατήσαμε σε αλβανικό έδαφος. Μετά από μίαν ώραν φθάσαμε εις το χωρίον Βλάχος - Ζέπα - Βολβίτσα όπου σταματήσαμε μίαν ημέραν.

6-12-40: Παρασκευή. Πρωί με ξεροβόρρι ξεκινήσαμε για τρόφιμα. Μετά μισή ώρα φθάσαμε σ' ένα μύλο. Στο σακκίδιο δεν είχα τίποτα. Ειδοποιήθηκαμε πως δεν υπήρχαν τρόφιμα, έκλεψα ολίγη κουλούρα από τον μύλο. Ήταν σικαλίσια αλλά μου φάνηκε παντεσπάνι. Από φαγητό δεν βλέπαμε. Μόνον στις караβάνες μας μαγειρεύαμε ρύζι,



μα-
καρόνια, φασόλια χωρίς λάδια και αλά-
τι. Κάναμε όλο μεταφορές.

10-12-40: Φθάσαμε εις το ένδοξον Πρεμέτι. Εκεί βρήκα τον Νίκο (Κωστόπουλο), πήρα τα πράγματά μου και πήγα στο λόχο διοικήσεως. Πέρασα τις ημέρες ευχάριστα μέχρι τις 19. Φαγητό όλο κρέας, κουραμάνια δεν μας έλειπε. Ημέρα με την ημέρα και ερχότανε στρατός, αυτοκίνητο, χωροφυλακή και το Στρατηγείον περνούσαν αραιά αεροπλάνα αναγνωριστικά.

19-12-40: Πέμπτη. Ο Νίκος από το πρωί βγήκε έξω. Εγώ κάθησα μέσα με τους άλλους αξιωματικούς και στρατιώτες. Το απόγευμα ώρα 4.15' εγώ βγήκα από το δωμάτιο και πήγα στο αποχωρητήριο που ήταν δίπλα. Ήμουν μέσα, δεν πρόλαβα να βγω, άκουσα τα αεροπλάνα που αμέσως αρχίσανε να βομβαρδίζουμε. Εγώ είμουνα στην είσοδο ακόμα. Για μια στιγμή πέφτει μια βόμβα ακριβώς απ' έξω του δωματίου μας εκεί που ήτανε το τζάκι. Αυτοί που ήτανε μέσα βγήκανε στην πόρτα του δωματίου που ήτανε μεσότοιχοι. Σκάζει η βόμβα και ανοίγει όλο το μέρος που ήτανε το τζάκι, όλες οι πέτρες πεταχθήκανε με δύναμη και σκοτώσανε έναν αξιωματικό ονόματι Πολέμης, έναν στρατιώτη από την Κωστάριτσα ονόματι Ράπτης και έναν από το Κριασι ονόματι Κοντογιάννης Μιλτιάδης. Τραυματίστηκαν δύο αξιωματικοί Ιλιακίμ Ισαάκ και Επίσκοπος Δημήτριος οι οποίοι φύγαν αμέσως για το νοσοκομείο. Μετά απ' όλα αυτά «που ήτανε στιγμιαία βγήκα έξω, τι να δω στους δρόμους τραυματίες που φωνάζανε βοήθεια, στο αναρρωτήριο έπε(σε) μια ακόμα βόμβα, σκότωσε δυο νοσοκόμους και τραυμάτωσε πέντε. Και τέλος επέφερε μεγάλην καταστροφή εκ παραλλήλου και πανικόν. Μετά τον βομβαρδισμόν πήγα σε μια σπηλιά όπου βρήκα τον Νίκο και τον μηχανικό Δαμάκη και τους είπα τα σχετικά αποτελέσματα. Το βράδυ φοβούμενη νυχτερινήν επιδρομήν πήγαμε σ' ένα σπίτι κοντά στη σπηλιά. Την νύκτα χτύπησε η καμπίνα, σκωθθήκαμε τρομαγμένοι και ξανά στην σπηλιά. Δεν ήο όμως συναγερμός επιδρομής αλλά επήλθε πυρκαϊά σε τρία σπίτια από τον βομβαρδισμόν το πρωί δύο ώρες νύκτα.

25-12-40: Χριστούγεννα. Το πρωί - πρωί μετά την λει-

τουργία ήτο έτοιμη μαγειρίτσα. Όλο ζουμί. Φάγαμε από λίγη με το Νίκο. Δίπλα στο τζάκι που καθόμαστε, καταστεναχωρημένοι, σκεπτόμαστε την στεναχώρια στα σπίτια μας. Φάγαμε δυο κουταλιές και σταματήσαμε. Δεν μιλούσε κανείς. Μετά από λίγα λεπτά αρχίσαμε και συζητούσαμε πόσα σπίτια στο χωριό κάμαν μαύρα Χριστούγεννα. Καταστενοχωρημένοι ξεκινήσαμε για την σπηλιά. Παρέλειψα, όταν τρώγαμε, η φωτιά άρχισε να μπουμπουνίζει, λέει ο Νίκος «τώρα κάτι λένε στο σπίτι μας».

1-1-41: Πρωτοχρονιά. Τη νύκτα όπως συνήθως κάναμε την λειτουργία. Το πρωί πήραμε συσσίτιο και παρέα με τον πάτερ Ιάκωβο, επιλοχία και ανθυπολοχαγόν Οικονόμου πήγαμε σε μια άλλη σπηλιά που πήγαινε ο υποδιοικητής. Το μεσημέρι φάγαμε ψωμί και σούκα. Όλη την ημέρα δεν φάνηκαν αεροπλάνα, πούχασαμε.

6-1-41: Όπως πάντοτε τις Κυριακές και γιορτές έτσι και σήμερα πήγαμε νύκτα στην εκκλησία να γιορτάσουμε την βράβειση του Χριστού. Μετά από την λειτουργία ο πάτερ εξεφώνησε λόγον και εξήγησε το «Δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» πολύ συγκινητικό. Μετά την λειτουργία πήραμε τσάι και αναχωρήσαμε για την σπηλιά. Όχι και μεγάλες επιδρομές.

7-1-41: Ο Νίκος με τον συνάδελφό του ανθυπολοχαγόν Οικονόμου πήγανε για τα Χρόνια Πολλά στον Διοικητή. Μετά το μεσημέρι βγήκαμε με το Νίκο στη λιακάδα και αρχίσαμε τον πόλεμο κατά των ψειρών. Βγάλαμε το εσώρουκά μας επί 10 ώρα και συνεχώς σπάσαμε ψείρες μέχρι που βαρεθήκαμε. Στο τέλος μου λέει ο Νίκος: «δεν πιστεύω να με περνάει τώρα ο Μακοντάσης», εγώ δε του είπα «να ξιέσαι, να ξιέσαι».

23-2-41: Μέχρι και 22-2-41 ήσυχα. Σήμερα κρεαταπόκρηες. Έβρεχε όλην την ημέραν. Το βράδυ ήλθε διαταγή να φύγει η διμοιρία σκαπανέων δια Κλεισούραν με το Νίκο. Φύγαμε από Μπρούχαλι 11 η ώρα τη νύκτα, έβρεχε. Σκοτάδι μέχρι Πρεμετίς, που είναι απόστασις 1 ώρα. Το κάναμε 5.

Στο δρόμο περάσαμε τρεις φορές σ' ένα μέτρο νερό. Βροχή συνεχής. Βαδίσαμε μέχρι της επομένης το απόγευμα που φθάσαμε στην Κλεισούρα.

3-3-41: Καθαρά Δευτέρα. Η ημέρα ήταν σαν τη χθεσινή, καλοκαιρινή. Ο ουρανός καθαρότατος. Πολύ κοντά μας κυλάει ο Αώος, δίπλα εκτείνεται καμπίσκος που άρχισε να πρασινίζει. Ανά πιθανήν ο κάμπος είναι κεντισμένος από οβίδες και βόμβες. Οι γούρνες γεμάτες νερό. Πέντε εχθρικά βομβαρδίσανε ένα τάγμα επάνω στο βουνό με σημαντικές ζημιές. Σεισμός στη Λάρισα. Ένα αεροπλάνο ρίχνει προκρηύξεις στο απέναντι βουνό.

4-3-41: Ημέρα καλοκαιρινή. Στη σπηλιά το βράδυ. Μάθαμε πως κόψανε το δρόμο προς Τεπελένη με σκάμα βάθους 4 μ. και πλάτος 3 μ. Συνετέλεσε και ο Νίκος και τη νύκτα φέρανε 160 αιχμαλώτους, 3 τάνκς και 1 αντιαρματικό.

8-3-41: Συνέχεια της επιθέσεως με μεγάλες επιτυχίες. Ημέρα καλοκαιρινή. Βρίσκομαι σε μια σπηλιά που έχω το αίσθημα της ασφαλείας. Περί τα 200 μέτρα δίπλα στο ποτάμι, εντός της στενωπού που εκτείνεται ο αμαξητός δρόμος, περνούνε συνεχώς οι φαντάροι μας με εφ' όπλου λόγχη διμοιρίας αιχμαλώτων, επίσης τραυματίες από αυτούς στα φορεία, που τα μεταφέρουν αυτοί οι ίδιοι. Γενικά από όλην την κίνησιν ημπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται εις το πεδίο της μάχης.

9-3-41: Κυριακή. Πήγα στη σπηλιά, ασφάλεια χίλια τοις εκατόν. Το μεσημέρι ήλθε ο Νίκος και μαζί του ο Μήτσιος Ξανάλατος ερχόμενος από Νοσοκομείον. Μέχρι το απόγευμα δεν είχαμε αεροπορικές επιδρομές, ώρα 4 απόγευμα αφηνδιαστικώς παρουσιάζονται 4 εχθρικά Στούκας με μια κάθετο εφόρμησι αμολύσανε βόμβες κοντά στο βαρύ μας. Είναι απέναντί μας και καταλυπημένοι νομίζουμε πως επέφεραν τελείαν καταστροφήν. Αλλά σε λίγο πάλι ακούμε να βάλουν συνεχώς κοντά του εχθρού. Το βράδυ γυρίσαμε στο σπίτι. Μετά το φαγητόν ακούστηκαν αεροπλάνα. Αμέσως τα φώτα των αυτοκινήτων των οποίων ολόκληρη σειρά ήταν απέναντί μας σβύσανε. Φόβος καθ' ότι δια πρώτην φοράν νυχτερινή επιδρομή.

14-3-41: Παρασκευή. Λιακάδα. Καθόμαστε έξω από τη σπηλιά καμιά εικοσαριά και απολαμβάνουμε τη λιακάδα. Συζητούμε διάφορα και πάντα καταλήγουμε εις την «ειρήνη». Έχοντες το αίσθημα της ασφαλείας είμεθα εις μέγιστον βαθμό στενοχωρημένοι άμα τω ασκούσμητι εισβολής Γερμανών εις Βουλγαρίαν. Πάντοτε έκωμεν την ελπίδα μας εις τον μεγαλοδύναμον. Διάβασις αιχμαλώτων, ολόκληροι φάλαγγες.

26-3-41: Τετάρτη. Ωραιοί λιακάδα. Είμεθα ήσυχοι από αεροπορική επιδρομή. Το βράδυ μόλις ξαπλώσαμε μέσα στο αντίσκηνο, έρχεται κάποιος στρατιώτης και μας λέγει «σας ζητά κάποιος Λαμπρόπουλος». Πηγαίνω και βρίσκω τον Κωστάκη. Ήλθαμε στο αντίσκηνο, είπαμε διάφορα και καιμήκαμε.

30-3-41: Κυριακή. Από το βράδυ μας είπε ο Παπάς ότι θα γίνει η λειτουργία στο ύπαιθρο. Τέσσερις η ώρα το πρωί συναθροισθήκαμε όλο το Σύνταγμα άνωθεν της σκηνής μας όπου ήτο μικρά πεδιάς. Επίσης από το βράδυ είχε ετοιμασθεί η Αγία Τράπεζα από κιβωτίδια πυρομαχικών της III Πολυβολαρχίας. Άρχισε η λειτουργία που όλη η τέλειος της ήταν πέριξ της Αγ. Τραπέζης, χωρίς θυμιατό, χωρίς κερι, μόνο σπαρμαστέα και μια λάμπα πετρελαίου εκστρατείας. Αι στιγμιαί ήσαν τόσο συγκινητικοί δι' ημάς του Λόχου Διοικήσεως που πολλές φορές από της κηρύξεως του πολέμου είχομεν παρακολουθήσει λειτουργίαν πολύ περισσότερο δε δια τους εις τα Τάγματα συναδέλφους μας που είχαν 5μηνον να λειτουργήσουν. Με το γλυκοχάραμα ελέγγοτο το «πάτερ ημών» και έτσι τελείωσε. Κοινωνία των ακράντων, καθώς και ο Νίκος. Ο Κωστάκης ετοποθετήθη απο χθες εις την III Πολυβολαρχίαν αλλά ακόμα κοιμούμεθα μαζί και έτσι έχουμε παρέα. Ήλθε πρωί - πρωί ο Δημοκωστούλας με Σωματάρχην Δεμέστιχαν και Μέγαρχον Λάβδαν. Συγκέντρωσις III Τάγματος, Λόχου Διοικήσεως και Όλμων μετά των Αξιωματικών. Περιλήψις Δεμίστιχα: Να είμεθα έτοιμοι με το εμπρός μέχρι τη θάλασσα.

2-4-41: Λιακάδα. Πρωί μετά το τσαϊ ετοιμαστήκαμε και ξεκινήσαμε για τον νέον καταυλισμόν, όπου φθάσαμε μετά μισή ώρα. Υπάρχει ευτυχώς και εδώ άφθονο νερό και έτσι θα πλενόμαστε. Το μόνον που πάμε χαμένοι από τις ψείρες. Αλλά αυτό δεν μας φοβίζει. Κάθε ημέρα μετά το φαγητό ψείρισμα και έτσι κοιμούμαστε το βράδυ ήσυχοι. Επίσης μέχρι τώρα δεν παρέμεινα και πλεόν των οκτώ ημερών χωρίς να αλλάξω και έτσι εξολοθρεύονται μερικώς με το ζεμάτισμα!

3-4-41: Ημέρα Πέμπτη. Ωραιοί λιακάδα. Μέχρι το μεσημέρι είχαμε συνεχείς συναγεμικούς απο αναγνωριστικά αεροπλάνα, αλλά αναλογιζόμενος τον φόβον της Μπούχαλης και τους βομβαρδισμούς Πρεμετής και Κλεισούρας, είμεθα όλοι εντελώς ήσυχοι. Το απόγευμα ώρα τρεις χτυπά η σάλπιγγα συγκέντρωση και μαζευόμαστε όλοι κάτω από τα δένδρα. Μάθαμε αμέσως ότι αφίχθη ο Σεβασμιώτατος Καρυστίας Παντελεήμων και αναμέναμε με αγωνίαν να έλθει εκεί. Μετ' ολίγον φθάνει εκεί με συνοδείαν του Πάτερ Ιακώβου και άλλων Αρχιμανδριτών, του Διοικητού του Συντάγματος μας Δημοκωστούλα, Υπασπιστού και όλων των Αξιωματικών 2ου και 3ου Τάγματος, Λόχου Διοικήσεως και οπλιτών. Άρχισε ο Σεβασμιώτατος να ομιλεί. Από τας πρώτας λέξεις που έβγαλε απο το Άγιο στόμα του καταλάβαμε ότι όλοι αι στιγμιαί της ομιλίας του ήσαν συγκινητικοί. Εν τούτοις υπήρξαν 1.000% πιο συγκινητικά. Στην αρχή μάς περιέγραψε πόσο μας βοηθεί η Παναγία, την σύγκρισιν των δυνάμεων μας έναντι της αυτοκρατορίας των Ιταλών και ότι θα νικήσουμε. Μας περιέγραψε δύο συγκινητικές εικόνες που έγιναν σε κάποιο χωριό της περιφέρειάς του. Και άλλα πολλά μας είπε. Κάθε λέξιν που ξεφώνει και ένα δάκρυ απο τα μάτια όλων μας. Μετά ήλθε ο Νίκος στη σκηνή μας και χαρούμενος μου ανήγγειλε ότι του υπεσχέθη ο Σεβασμιώτατος να τον χειροτονήσει Διάκονον κατόπιν παρακλήσεως του πάτερ Ιακώβου και έτσι είμεθα γεμάτοι χαρά. Ο Θεός βοηθός. Ο Θεός ας μας βοηθήσει εμάς και

όλον τον στρατόν μας. Να βοηθή-σει ο Θεός έστω και δι' ολίγας στιγμάς να αντικρύσω το σπιτάκι μου.

6-4-41, Κήρυξις πολέμου Γερμανίας κατά Σερβίας - Ελλάδος: Κυριακή. Νύκτα, μισή ώρα εγερτήριον, ετοιμασία. Εις την εκκλησίαν εις τον χώρον τον από χθες ετοιμασθέντα. Σήμερα η λειτουργία έγινε με την αγίαν τράπεζαν από τα δύο κιβώτια. Τρεις κάλαμοι όρθιοι, οι δύο με αναμμένα κεριά στην κορυφή, ο τρίτος με τον τίμιον σταυρόν έχων τον Εσταυρωμένον. Ένα καντήλι κρεμασμένο από ένα μικρό κλωνάρι καρδιάς, άνωθεν και λίγα ανατολικά της αγίας τραπέζης. Όλα αυτά μας δίδουν την πραγματική εικόνα της ιεροτελεστίας μετά δε την λειτουργίαν εκφωνείτο ο συνήθης λόγος από τον πάτερ Ιάκωβον. Επίσης εγένετο προαιρετικός έρανος δια την αγοράν θυμιατού και μιας κανδήλας κατόπιν παρακλήσεως του πάτερ. Η συσώρευσις όλων μας εις τον έρανον ήτο πρωτοφανής. Και το αποτέλεσμα όμως του ποσού δεν υστέρησε. Εντός ολίγων λεπτών το ποσόν ανήλθε εις 5.660. Ταύτα εγένοντο μέχρι το μεσημέρι. Μετά το φαγητόν άρχισε να διαδίδεται η κήρυξις (πολέμου) κατά Σερβίας και Ελλάδος. Τούτο είχομεν αντιληφθεί από πολλών ημερών καθότι επικρατούσε μεγάλη ψυχία τόσο από ξηράς όσον και από αέρος, έτσι και σήμερα ούτε κανόνι δεν ακούσθηκε. Ούτε εχθρικό ή δικό μας αεροπλάνο φαίνεται. Αυτή η διάδοσις μάς έδωσε τη μεγαλύτερη στενοχώρια. Επίηραμε πλέον την απόφασιν ότι αδύνατον να μας σώσει τίποτε άλλο παρά μόνον η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας. Πράγμα που εγένετο και εξ αρχής. Ώρα 2 απογευματινή, αυτήν την στιγμίν φθάσας ο επιλοχίας από τον ασύματόν μας λέγει το τελεσίγειρον του Χίτλερ προς τον Έλληνα πρεσβευτήν και την απάντησιν του Κορυζή και Σερβίας ότι κηρύτουμε τον πόλεμον εμείς. Διαψεύδεται. Είναι η ώρα 46 το απόγευμα. Μακριά μου 100 μέτρα ακούγεται ένα κλαρίνο που παίζει ένας συνάδελφος και γύρω 5-6 χορεύουν... αλλά πώς, χορό ψεύτικο όχι με καρδιά, σάμπως κάτι να λείει όλων μας ότι πάει πιά, πάρτε το απόφασιν. Μερικοί έρχουν έλθει από το II Τάγμα το οποίο διαδίδεται ότι θα αναχωρήσει και τα παιδιά καθώς και όλοι μας ακούμε το κλαρίνο και μας πιάνει ήλιγγος. Εγώ δεν αισθάνομαι καμιά χάρη του. Πάντα θυμούμαι τους δικούς μου, τη γυναίκα μου, το Μάκη μου, την αδελφή μου σε τι στενοχώρια βρίσκονται καθώς και όλες οι γυναίκοιλες και μανούλες όταν θα ακούσουν την θλιβερήν ειδήσιν. Δόξα σοι ο Θεός και μη χειρότερα. Μέχρι σήμερα δέν υπέφερα, πέρασα πολύ καλά, ας είναι πάντα καλά ο Νίκος ο οποίος με υποστήριξε και εξακολουθεί, είμαι εντελώς ανεξάρτητος. Ουδεμίαν υπηρεσίαν. Πάιρνω φαγητό και τρώμε μόνον.

7-4-41: Δευτέρα. Μετά την διανομή του τσαϊού έγινε διανομή επιστολών. Παρά την πίπτουσαν βροχίν δεν διεκόπη η διανομή. Όλοι μας, ωσάν να εγένετο συνεδρίασις δικαστηρίου, αμίλητοι κοιτούμε κατάματα τον ταχυδρόμο, η βροχή δυναμώνει, η διανομή εξακολουθεί. Πάιρνει ο κάθε ένας το γράμματου όταν φωνάζει ο ταχυδρόμος, προχωρεί ένα βήμα, το ανοίγει και το διαβάζει. Και εγώ σήμερα πήρα ένα γράμμα από της 23ης Μαρτίου και με συγκίνηση το διαβάζω. Παντού υπάρχει απαγοίτευσις και συζητήσεις δια τα τελευταίως διεξαχθέντα. Έχομε ψυχίαν απο επιδρομείς και πυροβολικόν. Νέα μας έρχονται από στιγμίν εις στιγμίν ευχάριστα αλλά εν μέρει μόνον μας ευχαριστούν αναλογιζόμενοι και κάμνοντες σύγκρισιν των ιδικών μας και των αντιπάλων μας. Τούτο όμως δέν μας ποεί, ελπίζομεν όπως πάντοτε εις την βοήθειαν του Θεού και συν αυτό τα πάντα. Το βράδυ ανακινώθεν εκ του ασυρμάτου ότι Σερβικά στρατεύματα εισήλθον εις την Αλβανίαν μας ενεθάρρυνε.

14-4-41. Μεγάλη Εβδομάς: Μεγάλη Δευτέρα. Καθ' όλην την νύκτα περνούσαν αεροπλάνα. Καθώς και πρωί πριν ξυπνήσουμε περσάν 2 αναγνωριστικά. Μέχρι το μεσημέρι δεν σταμάτησαν καθόλου, σαν το μελίσι, αλλά δεν τα διακρίναμε αν είναι εχθρικά ή δικά μας ή ηγγέλικα. Επί-

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Θύμισες σαν παραμύθια:

Το τσιγάρο και το καπέλο

Μικρό το χωριό και το μαγαζί έπρεπε να έχει τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αρκετά μαγαζιά... του Τάκη, του Μίμη, του Γιάννη, του Γιώργη, του Αποστόλη. Πολλά για την εποχή πράγματα, είχαν από βελόνες μέχρι καπέλα. Τα περισσότερα είδη της ΜΠΟΥΚΑΣ, έτσι τα έλεγαν τα τρόφιμα, οι ποσότητες που αγοράζονταν ήταν μικρές 25 δράμια ζάχαρη, μισή οκά πετρέλαιο κ.λπ.

Τις καθημερινές τα πρωινά πάντα κλειστά, όμως τα βράδια ήταν όλα ανοιχτά και έδινε και έπαιρνε η πρέφα και το σκαμπίλι. Το έπαθλο σπάνια καφές αλλά το λουκούμι, που τις περισσότερες φορές ο κερδισμένος το έπαιρνε στο σπίτι να μοιραστεί στα παιδιά αν δεν είχαν κοιμηθεί.

Στο μαγαζί του Γιώργη πήγε ο Δημητράκης, που μόλις γύρισε από το παζάρι απ' την Έπαχτο και φορούσε το καινούργιο καπέλο που αγόρασε. Ο Γιώργης ο μπακάλης το είδε το καπέλο, το πήρε απ' το κεφάλι του Δημητράκη και το έδειξε στους παρευρισκομένους λέγοντας «ωραίο το καπέλο του Δημητράκη».

Την άλλη μέρα ο Δημητράκης πήγε να λογαριαστεί για ό,τι χρωστούσε στο μπακάλη το Γιώργη. Άρχισε το λογαριασμό: 25 δράμια ζάχαρη, πετρέλαιο, μπακαλιάρως και ένα καπέλο 6 δραχμές είπε στο Δημητράκη, ο οποίος εξανέστη όταν άκουσε το καπέλο. «Ποιο καπέλο; το αγόρασα από το παζάρι».

Και τότε ο Γιώργης του λέει απευθυνόμενος στους χωριανούς: «Δε σας έδειξα το καπέλο του Δημητράκη;»

«Ναι», είπαν όλοι. Και γυρίζοντας στο διαμαρτυρόμενο του λέει: «εγώ (το) αγόρασα, αφού σας μέτρησα τόσα καπέλα, τι θα τα κάνω; αν θέλεις πάρτο».

Και ο Δημητράκης ύστερα από πολλές διαμαρτυρίες πήρε το καπέλο και έφυγε, έκανε δε πολλές μέρες να γυρίσει στο μαγαζί.

Στο άλλο μαγαζί, του Μίμη, πήγαινε ο Κώστας. Κάπνιζε όπως όλοι σχεδόν. Το πορτοφόλι του Κώστα σπανίως είχε παρτά, ούτε να πάρει λουκούμι ούτε να παίξει, παρακολουθούσε τους άλλους που έπαιζαν. Όμως η επιθυμία του τσιγάρου... άστα! Πήγε λοιπόν στο Μίμη: «Δώσε μου ένα τσιγάρο και γράψτο».

Ο Μίμης του έδωσε το τσιγάρο και το έγγραψε.

Ο Κώστας το κράτησε λίγο στο χέρι του, σε λίγο ζήτησε φωτιά από παρακαθήμενο και το κάπνισε.

Την άλλη μέρα πήγε στο μαγαζί, αφού χαιρέτησε το Μίμη του είπε: «πάρτε την πεντάρα για το τσιγάρο και σβήστο». Κάθισε και παρακολουθούσε την πρέφα, το μαρτύριο του καπνιστή όμως πολλοί το γνωρίζουν.

Σε λίγο σπκώθηκε, πήγε στο Μίμη: «δώσε μου ένα τσιγάρο και γράψε το». Ο Μίμης εκτέλεσε την επιθυμία του. Αυτό γινόταν συνέχεια για χρόνια. Το χαρτί του γράψε - σβήσε ήταν πιο επιζήμιο από το κέρδος του τσιγάρου.

Γιάννης Αρ. Λαμπρόπουλος

σης από το πρωί άρχισε το κανόνι, καταγιγισμός, συνεχής κρότος, σωστή κόλασις, δέν μάθαμε ακόμα αλλά μάλλον αντιπίθεσις. Το μεσημέρι συσσίτιο φακές, κουραμάνια για σήμερα μόνον γαλέτες, ευτυχώς που είχαμε λιγάκι εμείς και φάγαμε. Πόσο στενοχωρήθηκα και σήμερα άμα ρώτησα τον ταχυδρόμο για γράμμα και μου απάντησε όχι... Έχω μια βδομάδα να πάρω γράμμα ενώ πριν έπαιρνα σε κάθε ταχυδρομείο. Περιμένω. Και το απόγευμα δεν έγινε κανείς βομβαρδισμός, περνούσαν όμως συνεχώς μέχρι το βράδυ, δεν μας άφησαν να σουκάσωμεν. Απογοίτευσις παραμένει η ίδια, περιμένομεν από στιγμής εις στιγμίν... τας δυσμενεστάτας τούτας στιγμάς που διέρχεται η Ελλάς. Ο Θεός βοηθός.

Εδώ τελειώνει το ημερολόγιο. Δυστυχώς δεν βρέθηκε άλλο στο οποίο να περιγράφονται οι περιπέτειές του, κατά την επιστροφή του από την Αλβανία στο χωριό.

Δήμος Ξανάλατος

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ

Μετά τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. του Συλλόγου απένευσε αναμνηστικές πλακέτες σε χωριανούς που προσέφεραν στο Σύλλογο και κατ' επέκταση στο χωριό.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Γιώτα Τσακατούρα πήρε το λόγο και είπε τα εξής:

Πάρα πολλές φορές όταν συζητούσαμε για τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας και φτάναμε στο όνομα του Μάνθου Καρλαύτη, κάποιος θα ρώταγε: Ο Κώστας, ο Γιώργος, τι κάνουν; Από γνωστούς μαθαίναμε τα νέα τους και ότι ο Γιώργος ενδιαφέρεται όχι μόνο για το σπίτι του στο χωριό αλλά και για το χωριό και ότι θέλει να κάνει ένα έργο στη μνήμη των γονέων του.

Ο Γιώργος Καρλαύτης, καθαρός Ρουμελιώτης με μορφή δωρική (με έργα, όχι λόγια), τιμώντας τη μνήμη των γονέων του κατασκεύασε τη στέγη του Πολιτιστικού - Αθλητικού μας Κέντρου, προσφέροντας στο Σύλλογο το ποσόν των 12.000 ευρώ.

Ενός κτιρίου που θα στεγάσει όλη την ιστορία του χωριού μας και θα φιλοξενεί και φίλους του Αθλητικού μας Κέντρου.

Γιώργο Καρλαύτη, το χωριό μας σ' αγαπά και σ' εκτιμά.

Έχει ανοίξει διάπλατα την αγκαλιά του να χωρέσει και εσάς και την οικογένειά σας.

Θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά σας αυτή, σας απονέμουμε σήμερα τιμητική πλακέτα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Σας ευχαριστούμε και σας αγαπούμε και σας παρακαλούμε να μεταλαμπαδεύσετε την αγάπη σας για το χωριό στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας.

Επειδή ο ίδιος απουσίαζε, την πλακέτα παρέλαβε ο ανηψιός του Γιώργος Αλβέρτος. Θα την παραδώσουμε στο γραφείο του, γιατί ο ίδιος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Γιώτα Τσακατούρα είπε τα εξής:

Το 1995 το χωριό μας απέκτησε ένα δακτυλίδι μονόπετρο, που το χάρισε στο χωριό μας ο Τάκης και η Σάλλυ Κωστοπούλου, στη μνήμη του παιδιού τους. Είναι το κτίριο πάνω από το κατάστημα στο κέντρο του χωριού που στεγάζονται το Ιατρείο, το Τοπικό Συμβούλιο και το γραφείο του Συλλόγου, το οποίο ανήκει στο Σύλλογο Αλποχωριτών. Είναι ένα παραδοσιακό κτίριο που η οικογένεια του Τάκη Κωστοπούλου που ως ιδρυτικό μέλος, βοήθησε στο στέριωμα αυτού του Συλλόγου με υλική και ηθική προσφορά με κοινωφελή έργα, όπως η πλατεία Ηρώου που διαμόρφωσε με δύο αείμνηστους συγχωριανούς, τον Κώστα Κωστοπούλο και τον Σταύρο Βαρνάβα. Η διαμόρφωση της πλατείας Ηρώου ήταν ένα από τα έργα του Γιάννη Κωστοπούλου.

Όμως, όπως και εκείνος έτσι και ο γιός του δεν έμειναν μόνο στην προσφορά αυτή.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς!

Το γραφείο του Τάκη στη Σόλωνος, το γραφείο του στην Πατριάρχου Ιωακείμ, που μας είχε παραχωρήσει για χρόνια για να γίνονται οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ποσά που έχει προσφέρει για να γίνουν τα συμβόλαια του Συλλόγου για το μαγαζί, γραφείο Συλλόγου στο χωριό, Νερόμυλος, Αθλητικό - Πολιτιστικό Κέντρο,

καθώς και τις κατά καιρούς οικονομικές ενισχύσεις, με αποκορύφωμα το ποσό των 5.000 € τις τελευταίες μέρες στη μνήμη του Δημήτρη Κωστοπούλου και του Γιάννη Καραγιάννη. Ο Τάκης, άνθρωπος χαμηλών τόνων, πάντοτε θέλει να προσφέρει όσα μπορεί χωρίς να γίνεται γνωστό σε όλους.

Πολλές φορές, όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, το τηλέφωνο που θα πάρουμε για το πρόβλημά μας, είναι το δικό του, εκφέροντας την άποψή του που θα είναι αντικειμενική και θα βοηθάει στη λύση του προβλήματος.

Τάκη, να ξέρεις ότι εκτιμούμε βαθύτατα την οικογένειά σου. Σε αγαπούμε, σε σεβόμαστε και σου ευχόμεθα ολόψυχα υγεία, χαρά και το γέλιο να μη λείπει ποτέ από την οικογένειά σου και από σένα προσωπικά.

Θέλουμε να σ' ευχαριστήσουμε για τα όσα έχεις προσφέρει στο χωριό μας και στο Σύλλογό μας.

Σήμερα σου απονέμουμε τιμητική πλακέτα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Σ' ευχαριστούμε και σε αγαπούμε. Τα λόγια μας είναι πέρα για πέρα αληθινά.

Ο παρευρισκόμενος Δήμαρχος Βαρδουσιών κ. Βασίλειος Νικολέτος απένευσε την τιμητική πλακέτα στον Τάκη Κωστοπούλο.



Ο Τάκης Κωστοπούλος έλαβε το λόγο και είπε:

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει ο Σύλλογος, τον οποίο θέλω να συγχαρώ για το ότι έχει καταφέρει να φέρει τη νεολαία στο χωριό και να δημιουργήσει μια διάρκεια στις δραστηριότητες, ώστε το χωριό μας να μην λειτουργεί μόνο το Δεκαπενταύγουστο αλλά σχεδόν όλο το χρόνο.



Θέλω να ευχηθώ στο Συμβούλιο, ίδια δύναμη και συνέχεια στα έργα, να δηλώσω ότι πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και το δηλώνουν οι εκπρόσωποι της Δημοτικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να κάνει το χωριό μας το πιο ελκυστικό χωριό στην περιοχή.

Να είσατε καλά και καλή χρονιά.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας μετά τη Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε τη βράβευση από το Σύλλογο των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και είπε τα εξής:

Αγαπητά μας παιδιά,

Η εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας είναι ένα γεγονός που γεμίζει χαρά όχι μόνο τις οικογένειές σας αλλά και όλους εμάς που καταγόμαστε από το Αλποχώρι όπως εσείς.

Ο Σύλλογός μας είναι ιδιαίτερα περήφανος που τα παιδιά του διακρίνονται στο στίβο της μόρφωσης που θα τους καταστήσει ενεργούς και δραστήριους πολίτες της κοινωνίας μας και ενεργά μέλη του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογός μας σας τιμά σήμερα μ' ένα τιμητικό έπαινο καθώς και μ' ένα βιβλίο «Τα Απαντα του στρατηγού Μακρυγιάννη», γνήσιου τέκνου της Δωριίδας, και πάντοτε σ' όλη σας τη ζωή θα θυμόμαστε «χωρίον αν θέλωμεν καλόν όχι εγώ αλλά εμείς», όπως έλεγε αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία.

Στη συνέχεια ο κ. Τάκης Κωστοπούλος απένευσε τον έπαινο στον Μανώλη Λυράκη, εγγονό της Όλγας Καραγεωργοπούλου - Λυράκη, για την επιτυχία του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Ο κ. Δήμαρχος Βαρδουσιών απένευσε τον έπαινο στον Δημήτρη Χατζγεωργίου, εγγονό της Κούλας Βέργου, για την επιτυχία του στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά λόγω της φοίτησής του στο Πολυτεχνείο το παρέλαβε η γιαγιά του.



ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Μετά τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου από τον Δήμαρχο Βαρδουσιών κ. Βασίλειο Νικολέτο και τον Τάκη Κωστοπούλο. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε για τον καινούργιο χρόνο και έδωσε συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο.



Για τον καινούργιο χρόνο ευχήθηκε επίσης η Νομαρχιακή Σύμβουλος κα Γιώτα Γαζή.

Το νόμισμα της πίτας κέρδισε η κόρη του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Μαρία Αλεξ. Κωστοπούλου και αντιπροσώπευε μια ασπηνία κορνίζα, προσφορά του Βασίλη Κωνσταντόπουλου, Ασημικά, οδός Λέκκα, τον οποίο για άλλη μια

χρονιά ευχαριστούμε για την προσφορά του.

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μια μικρή γιορτή για τους μικρούς μας φίλους που παρευρέθηκαν στην κοπή της πίτας έγινε σε παρακείμενη αίθουσα του ξενοδοχείου DIVAN I ACROPOLIS. Ένας κλόουν διασκέδασε τους μικρούς με μπαλόνια και τους έδωσε και από ένα δωράκι, προσφορά του Συλλόγου, και έτσι πέρασαν ευχάριστα οι ώρες τους.

